

RESPECT VOOR HET RABBIJNSE JODENDOM

Wanneer we een bijbel in onze handen houden, kunnen we zeggen: 'dit is het Woord van G'd!' Maar vragen we ons ook af wat voor boek dit is? Ik bedoel, is het een Chinees boek? Een Amerikaans of een Grieks boek? Nee, het is een Joods boek! Het Rabbijnse Jodendom heeft deze geschriften van generatie op generatie getrouw door gegeven. Deze geschriften waren bewaard en beschermd vanuit de Joodse traditie. Velen hebben zelfs hun leven er voor gegeven. Het Woord van G'd is tot de volkeren gekomen door middel van het Joodse volk. Gelukkig worden steeds meer gelovigen van de volkeren (Christenen) hiervan bewust. Steeds meer van hen willen de 'Joodse wortels' van hun geloof herstellen. In Nederland groeit het aantal Messiaanse groepen. Er wordt ruim gebruik gemaakt van de Rabbijns Joodse traditie. Maar hoe hier mee wordt omgegaan is een andere zaak. Hier bij denk ik aan een aantal zaken.

Er wordt gezegd dat deze feesten vanuit het Rabbijnse Jodendom niet op de juiste data worden gevierd. Bijvoorbeeld de datum voor het vieren van Sjavoet (Joodse Pinksteren). De rabbijnen weten wel hoe zaken in elkaar zitten. Er is nu nog geen Beet haMikdasj (de Tempel) en er wordt daarom door het Rabbijnse Jodendom, een voor de Tora wat afwijkende invulling aan de feesten gegeven. En uit respect voor de Eeuwige en de Beet haMikdasj (de Tempel) worden deze nog niet recht gezet. Er wordt gewacht op de goedkeuring van de Eeuwige om alles te herstellen! Wanneer de Beet haMikdasj weer zal worden herbouwd zal het licht op groen staan.

Een ander voorbeeld is het uitspreken van de Naam van de Eeuwige. Van uit het Rabbijnse Jodendom wordt de Naam van de Eeuwige niet meer uitgesproken! En er wordt *niet* gezocht naar het herstel van het uitspreken van HaSjeem, de Naam van de Eeuwige. En de uitspraak van de Naam is niet voor niets uit de geschiedenis verdwenen. Waarom? Omdat de Naam van de Eeuwige is verbonden met de Heiligheid van de Beet haMikdasj, de Tempel! Wanneer deze is herbouwd, zal de ook de Naam van de Eeuwige in ere worden hersteld. Maar er zijn Messiaanse gelovigen die op onderzoek zijn uit gaan en zijn gekomen met hun versie van de 'juiste' uitspraak van de Naam van de Eeuwige. De meeste van hen zijn niet geschoold in Semitische talen! Pas dan op! Want je weet maar nooit wat je werkelijk uitspreekt! Neem bijvoorbeeld de naam van Jesjoea. Er zijn mensen die de naam van Jesjoea uitspreken als: Jahsjoea (Eng: Yahshua). Maar wat wordt er eigenlijk gezegd? Dit: 'de Eeuwige vraagt om verlossing!' Dat kan toch niet de bedoeling zijn!

We hoeven het niet met alles van het Rabbijnse Jodendom eens te zijn. En we behoren ook niet de mondelinge leer van de rabbijnen te accepteren als de hoogste autoriteit voor leer, leven en traditie, want de hoogste autoriteit hiervoor is alleen G'ds geschreven Woord! Maar dit betekent niet dat wij geen respect behoren te hebben voor de rabbijnse tradities door zaken recht te zetten zonder af te vragen hoe dingen van uit de Joodse traditie eigenlijk in elkaar zitten! We kunnen zo in vuur en vlam staan voor het 'herstel' van de Tora, dat we wat werkelijk belangrijk is voor de Eeuwige uit het oog verliezen. En wat is dat? We behoren in vuur en vlam te staan voor Jesjoea en om van uit onze verbintenis met Hem de Tora te volgen. Daarbij behoren we ons te laten leiden door Hem en te kijken hoe Hij ons voorgeleefd heeft. Zijn leven was een leven van dienstbaarheid, ontferming en barmhartigheid! Als we weten wat werkelijk belangrijk is voor de Eeuwige en dit doen, zullen we andere levens aanraken! Dan zullen we een getuigen zijn van Jesjoea haMasjiach en Zijn Tora heerschappij in onze levens! Dan zullen we leren leven tot lofprijs en aanbidding van de Eeuwige! Laten we het rabbijnse Jodendom met respect behandelen!